

Het

TSJERNELSJE

Werkgroep Elst



Agenda

8-3	Werkgroep komt thuis
10-3	13:30 komt de Burgemeester 14:00-15:00 Rondwandeling
17-3	13:15-18:00 Schatkids
28-3	Cupcakes versieren en verkleeden bij de Bombardon
29-3	Naar strand bij Zandvoort

Een lange reis is achter de rug

Nummer twee ligt alweer klaar voor jullie.

De reis is achter de rug. De kinderen zijn veilig aangekomen. We mogen God danken dat alles goed is gegaan en dat iedereen weer veilig thuis is.

Veel leesplezier.

De werkgroep



Contactpersonen

Koos van Baalen (voorzitter)	Houweg 14, 0318-552516
Mieke Pitlo (secretaris)	Christinastraat 35, 0318-472557
Ruud Geers (penningmeester)	Oranjestraat 75, 0318-471916
Clasina Bootsman	Franseweg 91, 0318-478002
Ina van Laar	Elstersestraatweg 85, 0318-472538
Gretha van Wolfswinkel	Prinseweg 104, 0318-471106
Rob Hortensius	Oranjestraat 6, 0318-471085

Van de werkgroep

Afgelopen zondagavond zijn we als werkgroepleden samen met de partners nog even bij elkaar geweest om de allerlaatste (vooral praktische) zaken te bespreken en om als werkgroep God om zijn zegen te bidden. We lazen psalm 121, een heel bekende “reispsalm”, waarin de psalmdichter Gods leiding in ons leven beschrijft. En Zijn leiding gaat verder dan dit leven: Hij waakt over ons, nu en tot in eeuwigheid!. Daarna baden we om een goed verloop van deze week en een behouden aankomst op zaterdag.

De volgende dag hebben Jan Bootsman en ondergetekende Clasina, Gretha, Mieke en Ruud naar Holten gebracht om op de bus naar Belarus te stappen, natuurlijk met Bella de beer, die altijd meegaat! (zie de foto). Het is een mooie bus, met heel veel ruimte, dus daarin kunnen ze het wel een paar dagen uithouden. En dat zal ook moeten... de bagageruimte is ook erg groot maar het was geen enkel probleem om die vol te krijgen: niet alles kon “onderin”, zodat ook een paar rijen in de bus gebruikt worden voor de bagage. Toch was er ruimte te over. De ontvangst in Holten was hartelijk, en om 12.30 uur precies vertrok men richting het oosten, na een in sommige gevallen lastig afscheid

Het was wel wat koud en guur, maar dan kunnen ze alvast wennen aan de temperaturen in Wit-Rusland, hoewel de winter daar ook minder koud was dan men gewend is.

Dinsdagavond kreeg ik een sms-je van Ruud met de mededeling dat ze veilig en wel bij de eerste gastgezinnen aangekomen waren. Wel wat moe, maar wat wil je na zo'n lange tijd in de bus... de sfeer was goed, en dat is mooi natuurlijk.

Als het goed is gegaan kwamen ze vandaag om 10 uur aan!

Bid u / bid jij met ons mee voor een goed verloop van dit project? Ook voor ons als leden van de werkgroep begint de spanning al best op te lopen, en dan hebben Mieke, Ruud en Rob ook nog een dubbele pet op, omdat zij zowel gastouder als werkgroep lid zijn. Dat waarderen we zeer, en dat mag ook wel eens gezegd worden, denk ik. Complimenten!

Koos van Baalen



Naar school

Afgelopen weken is er ook hard gewerkt door de werkgroep. Natuurlijk moesten er allerlei dingen geregeld worden om de kinderen naar Elst te krijgen, onderdak te bieden, een activiteitenprogramma rond te krijgen. Maar de kinderen gaan de komende weken ook gewoon naar school. Een lokaal bij 't Visnet is beschikbaar gesteld voor de kinderen uit Wit-Rusland.

Hieronder een kleine impressie over hoe het is geworden.



De komende weken zullen de kinderen hier les krijgen. Alle voorzieningen zijn voor de kinderen getroffen en dat is heel erg fijn dat het allemaal gelukt is.

We maken kennis met....

Wij zijn Leendert en Marie Romijn, samen met onze 2 zonen Lennard (7) en Julian (2) wonen wij in Elst.

Leendert werkt op kantoor bij een elektrotechnisch installatiebedrijf in Lunteren, en Marie is fulltime moeder. Toen wij ons aan het oriënteren waren voor een basisschool voor Lennard, zagen wij op de Visnet website foto's van het Tsjernobyl project. Dit is inmiddels een paar jaar geleden, maar dat was het moment dat we dachten: Daar doen we aan mee, wij willen ook de tijdelijke zorg en liefde geven aan een Wit-Russisch kindje!

We kijken uit naar zijn komst en zijn benieuwd hoe we dit gaan ervaren. We hopen dat hij zich snel thuis mag voelen in ons gezin, en dat hij aangesterkt en vol goede herinneringen terug kan naar zijn eigen familie.

Groeten Leendert, Marie, Lennard en Julian.



Babka



Benodigheden:

- 6 aardappels, geraspt
- 2 uien, gesnipperd
- 100 gram spekblokjes
- 3 eieren
- 1 eetlepel bloem

Roerbak de uien met spek 5 minuten. Meng dit met de andere ingrediënten. Schep het mengsel in een ingevette ovenschaal en bak deze 45 minuten op 180 graden.



7	9				3		
				6	9		
8			3			7	6
				5			2
		5	4	1	8	7	
4			7				
6	1			9			8
		2	3				
		9				5	4

Een goed gevulde oplage van het Tsjernelsje.

Een hoop informatie en dat kan alleen nog maar meer en groter worden.

Willen jullie ook wat delen met ons, dit kan! Mail naar tsjernelsje@tsjernobylelst.nl en dan zullen wij het verwerken in de volgende edities.

Volg ons ook op [facebook](https://www.facebook.com), voor foto's en andere informatie. Wil je ook wekelijks het Tsjernelsje digitaal ontvangen, meldt je nu aan via tsjernelsje@tsjernobylelst.nl



En zoals we in het wit-Russisch zeggen:

Bedankt en tot ziens
Дзякуй і да пабачэння

Groet,
Rianne & Ronald

LET OP!

In het activiteitenrooster staat een verkeerd mobiel nummer van Ina van Laar.

Dit moet zijn: 06-18254892