

Tsjernelsje

Voorwoord

Voor u weer de 5^e uitgave van Tsjernelsje.

Wat gaat zo'n week toch snel voorbij en wat kan er veel gebeuren in korte tijd.

Ditmaal leest en ziet u een verslag van het bezoek aan Schatkids.

De kinderen kregen de gelegenheid om zich lekker uit te leven in deze overdekte speeltuin.

Als u op de site heeft gekeken naar de foto's ziet u allemaal lachende en verhitte gezichtjes.

Leuk dat er zoveel foto's gemaakt worden, zo kan ieder mee genieten van wat ze meemaken.

We willen jullie nogmaals op de sites wijzen waarop de foto's te zien zijn.

www.tsjernobylelst.nl & <http://picasaweb.google.nl/109240698791490889548>.

Natuurlijk is er ook weer het één en ander te lezen en te zien in dit Tsjernelsje.

Zo ziet en leest u een verslag over het vis eten en de knutselmiddag. Bedankt voor het eerste

stukje vanuit de gastouders. Wat leuk dat iedereen op deze manier meewerkt aan het

Tsjernelsje. Er is ook deze keer weer een puzzel geplaatst voor de Wit-Russische kinderen en natuurlijk ook voor de Nederlandse kinderen.

Zoek de 6 verschillen staat er in het Wit-Russisch boven geschreven.

Verder wat meer details over de vertaalde kerkdiensten. Wat zou het mooi zijn als we daarin iets mogen ervaren van de Schat die, in plaats van een middag, een eeuwigheid meegaat.

We wensen iedereen weer veel lees- en kijkplezier!

Mijndert & Wilma

Agenda (D.V.)

31 maart 20.00 uur Gastouderavond (Visnet Elst)

18 april 09.30uur kerkdienst HHG Elst (Utr.)

25 april 18.00uur afscheidsdienst PKN Elst (Utr.)

In dit nummer :

Voorwoord	1
Van de redactie	2
Voor de Wit- Russische Kinderen	2
Van de werkgroep	3
Klompensparty	3
Vis eten en Knutselmiddag	4
Stukje familie Peterman	5
Schatkids	6

Van de redactie

Kerkdienst HHG

Iedereen wordt van harte uitgenodigd voor de kerkdienst van de Hersteld Hervormde Gemeente op D.V. 18 april.

Deze dienst zal geheel worden vertaald in het Russisch door Mevr. v. Vlastuin uit Rhenen.

In deze dienst zal er gerichte aandacht zijn voor de kinderen.

We hopen en bidden dat zij iets mogen meekrijgen van het grote wonder van het evangelie. De dienst begint om 9:30 en vindt plaats in het kerkgebouw aan de Houweg 21a.

Afscheidsdienst PKN

De afscheidsdienst zal plaatsvinden bij de PKN Hervormde gemeente aan de Rijksstraatweg.

Zet u dit alvast in uw agenda voor 25 april om 18:00 uur!

Ook hierbij is een ieder van harte welkom. Meer informatie volgt.

Voor de Wit-Russische kinderen

Найдите 6 (шесть) отличий



Van de werkgroep

Van de Activiteitencommissie.

Volgende week hebben "onze" Russen gewoon les.

Op woensdagavond is er een gastouderavond op school en dat begint om 20.00 uur.

De kinderen zijn (witte) donderdag 1 april, Goede Vrijdag 2 april en Tweede Paasdag 5 april vrij. Dinsdag worden ze dan weer op de normale tijd op school verwacht.

Klompentparty

Zoals elke middag kregen we dinsdagmiddag weer een warm welkom van onze Rusjes. Ze begonnen de middag met de film over Jozef en daarna gingen ze een vrolijk gekleurde rok maken.

Maar we hadden eerst nog een leuke verrassing voor ze.

We hadden voor alle kinderen klompen gekregen en dan wel om ze als zachte sloffen te gebruiken.

Ze waren reuze enthousiast en er moest natuurlijk gelijk gepast worden. Het Nederlandse woord voor klomp was ook snel bekend.

En toen natuurlijk met z'n allen op de foto met de klompen.

De juffen hadden voor de sponsor mooie rieten handgemaakte Russische slofjes als bedankje.

De firma Van Ingen; het was een geslaagde klompentparty, bedankt!

De Activiteitencommissie



Vis eten

Vorige week dinsdag hebben we vis gegeten op school.

Voor alle kinderen kibbeling en voor de juffen en tolk een haring die ze op de Hollandse manier moesten opeten.

We hebben van alles geprobeerd, maar voor de show op de foto wilden ze wel.

Maar op de Hollandse manier eten, vonden ze wel heel erg vreemd en deden ze dus echt niet.

De kinderen vonden de kibbeling erg lekker en hebben ervan genoten.

Het was leuk om ze zo te zien genieten. We hebben zelf ook genoten.



Knutselmiddag

Die middag hebben de kinderen een verhaal gehoord over Noach.

Daarna hebben ze met figuurzagen een boot (de Ark) gezaagd en daarna geverfd.

Dat gaat ze allemaal goed af. En wat luisteren ze toch goed! Kunnen onze kinderen een voorbeeld aan nemen.

Al met al is het een heel leuke groep, waar we nog een heel leuke tijd mee gaan beleven, denk ik.



Stukje familie Peterman

Hallo allemaal,

Onze Tania is al 2 weken bij ons, de tijd gaat erg snel.

We willen de werkgroep bedanken dat ze ons het liefste meisje hebben toebedeeld. Ze heeft het erg naar haar zin en van de trampoline heeft ze de eerste 2 dagen erg veelgebruik van gemaakt, zoveel dat ze maandag erg veel last van haar been had. We hadden het eerst niet door, maar waarschijnlijk was het spierpijn. Niet gewend dat vele springen.

Verder gaat het hier erg rustig aan toe, totdat Annabel (de beer) mee ging naar huis.

We waren dit keer op de fiets, maar hoe neem je zo'n grote beer mee? Nou, Gonny dacht die nemen we in de armen en fietsen maar, dat lukte zo'n 30 meter totdat Gonny de versnelling wilde gaan gebruiken met de verkeerde hand en ja hoor daar lag Gonny en Annabel op de grond. Ze weet nu wel hoe er een stoep van dichtbij uitziet.

Annabel mankeert gelukkig niks. Iedereen kan Annabel met een gerust hart in huis nemen, ze eet heel goed, we waren haar een keer kwijt, zat ze aan tafel te wachten voor meer eten.

Ze slaapt goed, je hoeft geen apart bed te hebben ze ligt heerlijk bij het Russinnetje in bed.

De volgende ochtend zijn we met de auto naar school gegaan en Annabel is maar in de gordels gaan zitten want je weet maar nooit met zo'n chauffeuse.

Met Tania gaat het goed met eten. Ze eet best wel veel als het maar geen groente is, dat blijkt toch het vieste te zijn wat er is. Goed dat we een hond hebben, die lust het wel maar niet met heel veel fritessaus.

We hopen nog een paar leuke weken te hebben, wat wel zal gaan lukken.

De groetjes van de familie Peterman.



Schatkids

Schatkids op vrijdagmiddag één grote chaos.

Afgelopen vrijdag was het dan zover. Een uitje was gepland richting de Schatkids in Veenendaal.

Alle benodigde ingrediënten waren aanwezig:

- Kinderen met teveel energie
- Volwassen kinderen met teveel energie
- niet te vergeten een super sponsor
- een goede locatie om je uit te leven

Nou met deze ingrediënten moest het wel een succes worden.

Zo vertrokken wij dan ook rond 13:15u uit Elst om vervolgens om 13:30u aan te komen bij de Schatkids. Daar iedereen netjes in de rij laten staan, kopjes tellen en naar binnen. Waar we eerst even aan de tafels gingen zitten om wat informatie te krijgen. Schoenen moesten uit, truien gingen uit, tassen werden netjes weggezet en uit eindelijk gingen ook de mutsen af.

Na de laatste informatie klonk het startsein en alle kinderen vlogen dan ook weg. Wat wel leuk was om te zien is dat de kinderen allemaal één richting op liepen. En alleen degene met het ondeugendste bekkie ging uiteraard de andere kant op. Klimmen en klauteren door het speelparadijs, met de ballen schieten vanuit een kanon, met de ballen gooien vanuit de ballenbak.

Het eerste uurtje werd er voornamelijk in het klim en klauter hok doorgebracht, maar na verloop van tijd hadden ze ook de vliegtuigjes door. Zitten in een bakkie, je helemaal kapot trappen en zo snel mogelijk het rondje af hebben. Ook de trampolines werden volop gebruikt. Kinderen maakten salto's en koprollen en ook Gretha waagde zich er nog aan om een salto te maken. Ook vonden de kinderen het super om gelanceerd te worden vanaf de trampoline.

Een luchtkussen als glijbaan was dan ook een daverend succes. Albert, oftewel de camera-clown-filmmaker heeft dan ook menig zweetdruppel gelaten en ook foto's en film gemaakt. Deze glijbaan was dan ook de broekenkiller. Trainingsbroeken die scheurde net zo makkelijk en daar moest dan ook zeer hard om gelachen worden.

Na ruim anderhalf uur te hebben gespeeld met hier en daar een drankje en een hapje tussendoor kon het feest gaan beginnen. De patat met frikandellen en kroketten stonden klaar. En daar weten wij wel raad mee.

Na een heerlijk hapje te hebben gegeten zijn alle kinderen (lees: kinderen en volwassen kinderen) zeer vermoeid naar huis gegaan. Ik weet zeker dat niemand last van ze heeft gehad 's avonds.

Op naar de volgende activiteit.

Groet,
Ronald Bootsman